



*Een vrouw vol
van lief, genoten,
Van danken en het liefste.*

Een muzikale herinnering aan onze Jolanda van Klink- Hillebrand

Onze wens was om bij ons dertig jarig huwelijk een feest uitnodiging te laten maken. Dit is er helaas niet van gekomen. We hebben nu eveneens op deze manier afscheid kunnen realiseren, weliswaar heel anders, maar niet met minder warmte en dankbaarheid!

De feestjes hebben gedurende Jolanda's leven allemaal een speciale plekje in haar hart gekregen. Gaat er haar hernoem zoals ze was en geniet met zo van deze muziek als Jolanda deed!

Met heel veel liefde hierna de woorden van Jolanda uit "In levens door het leven"

Lieve mensen, lieve medepassagiers:

*Ik vind het heel vervelend dat ik hier moet afscheid nemen,
het afscheid nemen van alle lieve mensen die ik ontmoet heb in de loop
van mijn leven en het liefste.
Het is heel leuk om te zien dat ik terug van wederom terug.
Gelukkig met de begeerte om ik jullie bezorgd heb.
Gelukkig met de reis die ik samen met jullie mocht maken.
En... ik ben er heel zeker van dat we elkaar weer zullen tegenkomen.*

Lieve mensen, lieve medepassagiers, maak er een mooie reis van. Geniet zoals ik heb genoten.
Liefs Jolanda

Wim, Dionne & Bram, Ingmar, Wenzel & Marije, Lester

Jolanda van Klink-Hillebrand

• 18 oktober 1958

† 26 januari 2009

*Een vrouw vol levenslust en kracht
Altijd positief en alles beleven
Van genieten en pluk de dag
Van houden van en vooral alles geven*

Dit was Jolanda ten voeten uit. Eén leven vol levensvreugde. Natuurlijk in menselijke zin veel te kort, maar van alles wel meer dan dubbel genoten. Wij kijken hier met grote dankbaarheid op terug.

Jolanda hield van alle mensen. Zeker ook van u, die haar gedenken samen met ons. Met Jolanda danken wij u hiervoor, het sterkt ons!

Wim, Dionne & Bram, Ingmar, Wenzel & Marije, Lester

*Een dankbare
herinnering aan
Jolanda*

